

# GESLAAGD! EN NU?

ISABELLE WIST NA HAAR  
EINDEXAMEN NIET WELKE  
STUDIE ZE WILDE GAAN  
VOLGEN. WAT GA JE DAN DOEN?

Isabelle besloot een tussenjaar te nemen en niet één maar twee talen te gaan leren. Ze vertelt hier hoe dat is gegaan.

## DE VOORBEREIDING

De eerste paar maanden wilde ik nog in Europa blijven en daarna wilde ik wel verder weg van huis! Door de informatie-dag van StudyTravel wist ik al gauw dat ik naast het Engels, ook Spaans wilde leren. In deze taal was ik nog beginner. Op de informatiedag heb ik gelijk geboekt en in de auto drong het tot me door dat het avontuur nu snel ging beginnen. Binnen een paar weken was ik op weg naar Valencia.



“IK HEB NAAST  
TWEE TALEN, OOK  
MIJZELF LEREN  
KENNEN”

Isabelle van den Ijssel - 23 jaar

## DE EERSTE DAGEN

Ik vond het best spannend de eerste dagen, maar had al snel mijn draai gevonden. Ik vond het erg leerzaam om op mijzelf te wonen, nieuwe mensen te leren kennen en natuurlijk Spaans te leren. De taal leren gaat extra snel in het land. Je oefent in de supermarkt en op straat. De taalschool organiseert veel activiteiten waardoor je veel andere studenten leert kennen.

## EERST SPAANS EN DAARNA ENGELS

Na Valencia ben ik naar Canada gegaan om mijn Engels te verbeteren. Een Cambridge examencursus in Vancouver. Ik woonde hier in de residentie van de school. Het praten in het Engels is voor mij een stuk gemakkelijker geworden.

## EEN GOEDE KEUS

Ik ben heel blij dat ik een tussenjaar heb genomen. Allereerst heb ik twee mooie talen geleerd. Naast het leren van de taal, heb ik mijzelf ook veel beter leren kennen. Ik moest zelf koken, zaken oplossen en dingen regelen. Ik heb het jaar ook gebruikt om een goede studiekeuze te maken en dat is gelukt. Ik zit nu op de hotelschool. Ik kan iedereen aanraden om een tussenjaar op deze manier in te vullen en eens stil te staan bij wat je wilt doen in de toekomst. Zonder twijfel was dit een geweldig tussenjaar!



Zonder twijfel was dit een geweldig tussenjaar.

