

EEN BIZARRE STAD

“EEN STAD DIE JE GEZIEN MOET HEBBEN.”

Anja is ondertussen al weer even terug van haar taalreis. Bij haar aan de keukentafel vertelt ze enthousiast over haar ervaring in the Big Apple.



Anja (links) met twee andere cursisten.

HOE BEN JE OP HET IDEE GEKOMEN OM OP EEN TAALREIS TE GAAN?

Reizen is mijn passie, ik houd ervan om de wereld te ontdekken en tot nu toe heb ik dat altijd met anderen gedaan. Nu wilde ik graag een grote reis maken, alleen had ik niet direct een reispartner die met me mee kon gaan. Dus ben ik gaan kijken naar de opties die er zijn. Backpacken wilde ik niet en een taalreis leek me een super alternatief. Alleen op reis, maar toch de mogelijkheid om snel in contact te komen met anderen.

EN WAS ENGELS EEN BEWUSTE KEUZE?

Nee, eigenlijk niet eens. Ik heb namelijk ook nog over Spaans nagedacht. Uiteindelijk heb ik de keuze voor New York gemaakt en daar hoort natuurlijk de Engelse taal bij. De stad stond al jaren op mijn verlanglijstje en dit leek me een mooie combinatie.

VERTEL, HOE GING JE EERSTE REIS ALLEEN?

Ondanks dat ik het echt erg spannend vond, je gaat alleen met het vliegtuig, komt alleen aan en gaat op zoek naar je accommodatie, is het erg goed gegaan. Natuurlijk heb ik me wel goed voorbereid. Via internet en de reisinformatie die ik van StudyTravel had gekregen.

OP MAANDAG GA JE DAN NAAR DE TAALSCHOOL, HOE WAS DAT?

Wat direct opvalt is dat bijna iedereen zenuwachtig en alleen is. Dat is gelijk fijn om te merken, omdat je weet dat je niet de enige bent. Het welkomstbijt geeft je de mogelijkheid om andere



“EEN VERRIJKING VAN JE LEVEN”

Anja Hartman - 29 jaar

cursisten te leren kennen. Daarna starten de testen om te bepalen wat jouw niveau is. Op basis daarvan wordt je ingedeeld in een klas. De echte ijsbreker was de kennismakingsborrel in een café. Je merkt dan echt dat iedereen opgelucht is dat het allemaal leuk en duidelijk is. Dus de eerste dag was voor mij een dag met veel indrukken!

HOE KIJK JE NU TERUG OP JOUW TAALREIS?

Met heel veel plezier! Ik ben echt een ervaring rijk. De tijd dat ik daar ben geweest was geweldig. Ik vond het een stad vol verrassingen, het is ontzettend multicultureel en heb me erg veilig gevoeld. De keuze

‘De lessen zijn zeer afwisselend, veel conversatie over de cultuur, spelletjes om je woordenschat te vergroten maar ook opdrachten zoals een foto maken en daar een verhaal over schrijven.’

om op taalreis te gaan was perfect. Ik heb veel geleerd en heel veel nieuwe mensen ontmoet. Naast de taal leer je ook erg veel over de cultuur van Amerika, maar ook van de studenten in jouw klas. De mix in nationaliteiten vergroot je kennis van veel landen. Een verrijking van je leven.



ACTIVITEITEN IN NEW YORK

De activiteiten die op de school aangeboden worden zijn ontzettend divers en maakt het makkelijk om andere te leren kennen.

Enkele voorbeelden:

- Conversatielessen
- Danslessen in Central Park
- Excursie naar Washington
- Henna avond
- Picknick in Central Park

MEER: WWW.STUDYTRAVEL.NL/NEWYORK