



HEIMWEE! EN DAN?

“EEN NIEUWE TAAL LEREN IS IN MIJN OGEN HEEL BIJZONDER; EEN HELE MOOIE ERVARING.”

Lizet Wilken weet als geen ander hoe het is als je heimwee hebt. Zij is de uitdaging met haarzelf aangegaan en alleen op taalreis naar Rome gegaan. Hoe dat ging vertelt Lizet zelf.

WAAROM BEN IK OP TAALREIS GEGAAN?

In 2014 ben ik voor het eerst op taalreis gegaan. Ik was gestopt met mijn studie en had dus een paar maanden vrij. Ik heb altijd best heimwee gehad en vond het eng dingen alleen te doen. Alleen naar het buitenland gaan leek mij echt een uitdaging. Italiaans vind ik een hele mooie taal, evenals het land en de cultuur. Dus besloot ik 10 weken naar Rome te gaan en het gewoon te doen! Dit beviel zo goed dat ik in 2015 opnieuw een half jaar naar Rome ben geweest.



“Ik ben zo blij dat ik ben gegaan en zoveel nieuwe mensen heb ontmoet.”



Lizet Wilken - 21 jaar

DE KEUZE VOOR ROME

Mijn interesse lag eigenlijk bij Florence of Perugia. Na mijn bezoek aan de informatiedag van StudyTravel werd mij duidelijk dat de meeste jongeren wél kiezen voor Rome. Ik had best al wat van Italië gezien, maar in Rome was ik nog nooit geweest. Uiteindelijk besloot ik om toch naar Rome te gaan. Zowel vanwege het aanbod van de stad; denk aan uitgaan, concerten en evenementen, als veel mensen van mijn eigen leeftijd op de school.

EN DAN DE TAAL LEREN

De lessen zijn leuk en interactief. In het begin is het erg gericht op het spreken, lezen en luisteren en later ga je ook dieper in op de grammatica en schrijven. Ik kwam in 2014 in Rome zonder ook maar een woord Italiaans te spreken. Vanaf dag 1 is het alleen Italiaans! De communicatie gaat dan soms met handen en voeten. Na enkele weken kon ik al een klein gesprekje voeren. De tweede keer heb

ik 2 keer zoveel lessen gevolgd en een examencursus gedaan. Ik kan nu eigenlijk alles verstaan en op een goed niveau een gesprek voeren met iemand. Tijdens de cursus leer je Italianen kennen en spreek je dus ook buiten de school de taal.

ECHT EEN AANRADER!

Als je erover na zit te denken om een taalcursus te volgen, zeg ik: gewoon doen. Zoals ik al zei, heb ik altijd heel erg last gehad van heimwee. Ik weet dus als geen ander hoe eng en moeilijk het is. Ik ben nu 2 keer op taalreis geweest en het is het beide keren meer dan waard geweest. Ik ben helaas niet van mijn heimwee afgekomen; ik heb nu juist heimwee naar Rome, nog elke dag.