

13X MEE OP REIS

“HET ZIJN DE MENSEN DIE MEERDERE TALEN SPREKEN, DIE DE WERELD BIJ ELKAAR HOUDEN.”



De redenen om op taalreis te gaan zijn ontzettend uiteenlopend. Zo spraken wij Marjorie Kochmann die al dertien keer met ons op taalreis is geweest. Wat trekt haar zo in deze vorm van reizen?

DE RTIEN KEER OP EEN TAALREIS! WIJ ZIJN NIEUWSGIERIG.

Ik ben dol op talen leren en ook op reizen. Het zijn twee van mijn grootste hobby's. Samen met mijn man en onze kinderen (en inmiddels ook kleinkinderen) ga ik graag op vakantie. Daarnaast

vind ik het fijn om soms alleen op reis te gaan en dan nieuwe mensen te ontmoeten en in mijn eentje ervaringen op te doen. Bij een taalreis kan ik beide hobby's combineren.

WAAROM EEN ANDERE TAAL LEREN?

Ik ben Nederlandse, maar heb als kind Duits als tweede taal geleerd, omdat ik een Duitse vader had. Op de lagere school leerde ik vanzelf Maastrichts.

Ook dialect is een taal, hoor! Als je de kans hebt om het dialect van je streek te leren moet je dat altijd doen. Ik vind dat heel belangrijk, want het 'opent je oor en je geest' voor nieuwe klanken, waardoor je later makkelijker een volgende taal leert.

Op vakantie met mijn ouders hoorde ik als elfjarige voor het eerst in mijn leven Italiaans. Dat vond ik prachtig. Ik was jaloers op de Italiaanse kinderen aan het

strand. Hun namen en hun taal klonken me als muziek in de oren. Ik denk dat toen mijn liefde voor vreemde talen werd geboren.

DE LIEFDE VOOR TALEN BLEEF OOK NA DE STUDIETIJD

Later wilde ik ook graag Spaans leren, omdat het een wereldtaal is en ik die helemaal niet beheerste. Ik vond dat dat niet kon voor iemand die zo van talen houdt. Omdat ik zulke leuke herinneringen had aan mijn cursussen vroeger in het buitenland, ging ik op zoek naar iets dergelijks en kwam zo bij StudyTravel terecht. Mijn eerste cursus werd Spaans in Barcelona. En ik werd niet teleurgesteld. Ik vond het echt ontzettend leuk!

WELKE TAALREIS IS JE HET MEEST BIJGEBLEVEN?

Ik hoorde tot mijn verbazing dat ik al dertien reizen met StudyTravel gemaakt heb! Ik dacht zelf een stuk of tien. Maar goed, daaruit blijkt wel dat het bevalt. Ik ben ook nog niet van plan om ermee te stoppen! Het is heel moeilijk om te zeggen, welke reis me het meest is bijgebleven. De plaats waar ik het vaakst naartoe ben geweest, is Bournemouth. Ten eerste is het een heel leuke school en ten tweede een prachtige omgeving daar in het Zuid-Engelse Dorset. Studenten die van wilde natuur houden, raad ik beslist aan



“IK BEN NOG STEEDS BEVRIEND MET MIJN DOCENT”

Marjorie Kochmann - 68 jaar

daarheen te gaan en de streek te verkennen. Ook het strand vlakbij de school is prachtig, met de rotskust erachter en altijd een stevige wind. Heerlijk!

ALS ERVAREN TAALREIZIGER HEB JE VAST TIPS

Gewoon een keer doen! De eerste keer is er misschien een beetje moed voor nodig, als je dat nog nooit gedaan hebt. Maar je zult zien dat het bevalt. Omdat iedereen er met hetzelfde doel is, namelijk de taal leren, zijn er geen barrières die je moet overwinnen om in contact te komen met elkaar. Het gaat gewoon vanzelf.

WAT HEBBEN AL DE TAALREIZEN JOU GEBRACHT?

Ik versta, spreek en schrijf nu veel makkelijker de talen waarin ik cursussen heb gedaan. Ik heb in mijn werk veel te maken met de internationale markt, en ik merk dat ik veel minder geremd ben om in een vreemde taal te discussiëren of te schrijven. Spaans heb ik maar twee keer gedaan, en dat had ik daarvoor nooit geleerd, dus dat is nog erg zwak. Als je het niet bijhoudt, vergeet je veel dingen ook weer. Dus het wordt tijd voor cursus nummer 14, in Barcelona, haha!

MEER OVER TAALREIZEN: WWW.STUDYTRAVEL.NL