

SPAANS IN EEN WEEK

“JE VOELT JE ER THUIS EN JE WEET SNEL JE WEG. EEN MOOIE STAD OM TE BEGINNEN MET DE TAAL.”



Van een week tot een jaar weg. Het kan allemaal. Ruth koos voor een week Spaans in Salamanca. Waarom? Dat hebben we haar gevraagd.

JE BENT EEN WEEK NAAR SALAMANCA GEWEEST, WAAROM?

Heel specifiek voor het Spaans. Aankomende zomer ga ik mijn oom bezoeken in Bolivia. Dan vind ik het belangrijk dat ik in ieder geval wat kennis van de taal heb zodat ik niet helemaal afhankelijk ben van anderen. De keuze voor Salamanca komt door de pure vorm van het Spaans. Ik sprak echt nul Spaans toen ik kwam, dus vond ik het wel fijn om niet direct naar een dialect te luisteren.

HOE GING JE WEEK IN SPANJE?

Het ging erg snel, je moest wel je kopie erbij houden. Vanaf de eerste dag zat er een mooie opbouw in, alles natuurlijk wel direct in het Spaans. Het was heel erg goed georganiseerd en duidelijk. Je weet waar je aan toe bent. Het mooie is dat je echt Spaans moet spreken om vragen te kunnen stellen. Vanaf het eerste moment werd ik uitgedaagd om de taal te spreken. Ook al verstond ik ze niet altijd maar toch begreep ik het wel. Ik had niet verwacht zonder Spaanse kennis toch zo veel te begrijpen.

Overal plakkertjes met de Spaanse woorden om me te helpen met de taal.



WAT VOND JE VAN SALAMANCA?

Een hele mooie stad met prachtige gebouwen en hele aardige mensen. Ze zijn echt gewend aan studenten waardoor ze openstaan om een conversatie met je aan te gaan. Er is een klein uitgaangebied met voor iedereen wat wils.

HOE VOND JE HET OM ALLEEN TE GAAN?

Dat vond ik zeker spannend! Ik verbleef bij een gastgezin waar ik me heel welkom voelde. Het gezin sprak geen Engels en ik kon alleen si, no en hola. Dan ga je met de gastvrouw en handen en voeten aan de slag en leer je snel meer woorden. Ook had ze overal briefjes met de Spaanse benaming op geplakt. Ze stimuleerde mij echt om Spaans te spreken. Je merkt dat ze erg gewend zijn om mensen uit andere landen te ontvangen.

WAT HEEFT DE TAALREIS JE GEBRACHT?

Een kans om echt van de Spaanse cultuur te proeven. Je leert hoe Spaanse mensen zijn. Vol passie, trots en heel behulpzaam en dat vond ik wel heel erg leuk, maar natuurlijk ook ontzettend gezellig! Het even ergens anders zijn in je eentje, zelfstandigheid en letterlijk proberen alles los te laten en niet alles te plannen.

Tip van Ruth:

“Laat het over je heen komen. Sta open voor de cultuur en de taal en wees niet bang om de taal spreken.”

MEER:
WWW.STUDYTRAVEL.NL/SALAMANCA